

Roland Söderström vann grant Trehörningsjölopp

1/31965
Roland Söderström, Rundvik, vann programenligt söndagens grann-distriktstävling i Trehörningsjö med dryga minuten till godo på sin klubbkamrat Ola Lundgren. Harry Rönnlund, Åkullsjön—Assars bror — gjorde även han en fin åkning på de dryga 20 km och blev trea. Den krävande tävlingen blev en god propaganda för skidsporten. Det är tio år sedan Trehörningsjö IF anordnade en skidtävling av format. Efter söndagens succe tävlings- och publikmässigt skulle vi tro att Trehörningsjöloppet kommer att bli en tradition.

Roland Söderström var 21 sekunder snabbare på första varvet än Ola Lundgren och nära två minuter före Rönnlund, ett försprång som ökade betydligt under andra varvet.

Jan Ivar Berg, Rundvik, segrade överlägset i juniorklassen — dryga fem minuter tillgodo på närmaste man. Otto Areblad, skidledare i Rundvik, sken i kapp med vintersolen i glädjen över sina adepters framgång.

Märta Norberg, Vårby, håller stilen och segrade i damklassen. Hon åkte en fem km slinga, liksom damjuniorerna, där Eva Larsson, Rundvik noterade bästa tiden.

Strålände vinterväder. Inga vallningsproblem. I det närmaste perfekta arrangemang. Av de 85 anmälda uteblev bl a Karl Johansson, Friska Viljor. Östen Söderström, Rundvik, var krasslig och stälde inte upp. Inte heller klubbkamraten Rolan Johansson, som ville vila efter femmilen i Lycksele.

HARD TERRANG

Fin bana men hård, var det allmänna omdömet. Strax efter start hade löparna en krävande stigning att passera och sen blev det mest uppför i sex km mot TV-tornet. Höjdskillnaden på de 10 km var hela 208 m. I slutet på slingan bar det utför i dryga 2 km, branta backar där det gällde att se upp. En hel del kulläckningar noterades i det snabba föret och som följd en rad skidbrott.

Den malören råkade bl a Valdemar Nordberg, Norrfors, ut för på första varvet. Efter någon km fick han låna en skida — men en oavall. Han åkte dock runt båda varven. Bra gjort av Valdemar — nu 55 år — tränande för

kommande söndags örnlopp.

På andra varvet bröt Lennart Holmström, Åkullsjön, en skida och kom i mål på bara en lag. Samma otur drabbade Henry Lindberg, Trehörningsjö.

Speakerjobbet sköttes av Trehörningsjö IF:s energiske ordförande S. Blomqvist, som får, tillsammans med sin stab av medhjälpare sätta en fjäder i hatten för en väl genomförd tävling. Tävlingen gick vid Medborgarhuset — lokaler som byggda för skideevenemang.

På söndag får Trehörningsjö IF:s skidsektion än jäktigare då har man att flagga av de över 400 löpare som anmält sig till örnloppet mot Örnsköldsvik och se till att allt klaffar i starten för detta långlopp, där i år deltagarantalet nära nog fördubblats. Det är tydligt att intresset för skidsporten bara ökar i Nolaskog, liksom i Västerbotten.

Seniorer 2 x 10 km: 1) R Söderström Rundvik 1.23.22 2) O Lundgren Rundvik 1.24.38 3) H Rönnlund Åkullsjön 1.27.18 4) K A Nylander Modo 1.28.43 5) R Backlund Trehörningsjö IF 1.30.51 6) O Morström Friska Viljor 1.31.13 7) Kjell Edin Friska Viljor 1.33.03 8) Kennet Lindström Häggvalds 1.34.27 9) R Dahlberg Åkullsjön 1.34.53 10) I Avander Häggvalds 1.34.55 11) L Lundgren Trehörningsjö 1.35.09 12) R Bylund Trehörningsjö 1.35.28 13) B Lång Åkullsjön 1.36.10 14) E Lundgren Rundvik 1.37.16 15) B I Jonsson Trehörningsjö 1.38.39 16) S Söderlind Trehörningsjö 1.38.57 17) B Hörnqvist Trehörningsjö 1.41.38 18) B Pettersson Åkullsjön 1.41.56 19) K Svensson Modo 1.42.24 20) B Udd Rundvik 1.43.14 21) R Eriksson Trehörningsjö 1.44.13 22) V Andersson Åkullsjön 1.44.36.

Oldboys 2 x 10 km: 1) L Häggvall Björkådalen 1.33.28 2) E Sjöström Modo 1.35.09 3) I Larsson Kramfors 1.38.47 4) S Jonsson Balsjö 1.42.06 5) S Åström Trehörningsjö 1.44.07 6) B Strömgren Trehörningsjö 1.54.12 7) R Lundgren Trehörningsjö 2.00.31 8) N Sjöblom Friska Viljor 2.00.33 9) V Nordberg Högåker 2.01.35 10) G Hultin Trehörningsjö 2.13.42.

Äldre juniorer 10 km: 1) J I Berg Rundvik 42.25 2) G Norberg Husum 47.32 3) H Westberg Åkullsjön 51.04

4) E Nordlander Häggvalds 52.23.

Yngre juniorer 10 km: 1) L Svartvadet Björkådalen 45.34 2) D Andersson Rundvik 47.01 3) S Jonsson Sandvik 47.45 4) L Ledin Trehörningsjö 48.34 5) L E Berggren Rundvik 49.46 6) K Lundqvist Flärke 50.11 7) S O Andersson usum 51.33 8) B Söderlind Trehörningsjö 54.01.

Damer seniorer 5 km: 1) M Norberg Vårby 21.19 2) G Nylander Vårby 22.17 3) I Andersson Vårby 24.46 4) D Sjödin Trehörningsjö 26.17.

Damer juniorer 5 km: 1) E Larsson Sandvik 23.21 2) P Konradsson Sandvik 24.48, 3) M Edlund Trehörningsjö 28.48 4) G Sjödin Trehörningsjö 33.05 5) A M Sjökvist Trehörningsjö 35.25.



Lage Häggvall, Björkådalen, segrade överlägset i oldboysklassen — han hade blivit 8:a bland seniorerna.



Segerrik trio från Rundvik: Jan-Ivar Berg, etta bland äldre juniorer, Rolands Söderström och Ola Lundgren, etta och tvåa bland seniorerna.

Många vill bygga 4/3 1965 eget i Nordmaling

Byggnadsnämnden i Nordmaling hade vid sammanträde på onsdagen att ta ställning till ytterligare en rad ansökningar om byggnadslov för egnahem. Vid onsdagens sammanträde beviljades byggnadslov för fem och dispens för en sjätte egnahemsbyggare. Det är således många som ligger i startgroparna och vill bygga — bara de får lånen och alla handlingarna klara.

Byggnadslov beviljades Börje Hans-installerande av kylanläggning). Ber-
son, Levar, för egnahem i kvarte-
ret Rektorn, Nordmaling, Olov-Axel
Levander, Nordmaling för egnahem
i kv. Rådjuret, Nordmaling, Paul
Sandgren, Ledusjö, för egnahem i
kv. Gäddan, Nordmaling (efter in-
kommande av kompletterande rit-
ningar) Folke Sjöberg, Nordmaling
för egnahem i kv. Spelmannen, Nord-
maling och Bertil Lindström för eg-
nahem i kv. Gäddan, Nordmaling.
Dispens för byggande av egnahem
på tomten Lögdeå 3:2 i Rundviks
samhälle tillstyrktes för Assar Nor-
ding, Olofsfors. Dispens tillstyrktes
dessutom för Bo Wedman, Rundvik
för ombyggnad av garage på tomten
Lögdeå 6:30.

Byggnadslov beviljades Nordma-
lings församling för ombyggnad av
gravkor i Nordmaling (avser främst

til Nyberg, Nyåker fick byggnads-
lov för vissa smärre om och till-
byggnader av sin affärsfastighet,
Nordmalings kommun bygglov för
uppsättande av mindre kontorsbygg-
nad vid hamnområdet samt rivnings-
tillstånd för det på hamnplanen be-
lägna magasinet. Nordmalings Ång-
sågs AB fick byggnadslov för till-
byggnad av egnahem i kv. Sägaren,
Rundvik. För att utreda möjligheter-
na till markförvärv, eventuellt ägo-
utbyte i Rundviks samhälle utsågs
nämndens ordförande Karl Björk-
lund och ledamoten Harry Nilsson,
Rundvik.

Intressant trafikmål 4/3 1965 togs upp i Nordmaling

I februari 1964 inträffade en svår olycka i Högränna, mellan Nyåker och Hörsjö. En personbil körde vid ett möte in i en bil som stod parkerad i en siktskyddad kurva. Vid olyckan skadades bilens två passagerare allvarligt, en av dem, en yngre kvinna avled efter en tid. Enligt läkarutlåtande var dock ej de skador hon erhöll vid olyckan den direkta dödsorsaken. Vid onsdagens extrating i Nordmaling stod olycksbilisten och ägaren till den parkerade bilen åtalade — båda för vårdslöshet i trafik.

Utgången i målet väntas få prejudicerande betydelse och både den parkerade bilens ägare och olycksbilisten företräddes av ombud. Den förre av notarie Gerhard Nevrell, olycksbilisten av notarie Ingemar Granström, som för sin klients räkning yrkade 8.600 kr i skadestånd, därav 2.000 kr för sveda och värk. För skadorna som uppkom på den parkerade bilen yrkades 4.000 kr.

Vid olycksplatsen pågick arbeten och den parkerade bilen hade ställts på sin plats vid vägkanten redan på morgonen. Olycksbilisten hade före olycksplatsen att passera en utförsbacke och kunde först på dess krön uppmärksamma den parkerade bilen på omkring ca 100 meters håll. Samtidigt kom en mötande bil. Olycksbilisten försökte bromsa in sitt fordon för att stanna upp bakom den parkerade bilen men lyckades inte. Han fick sladd på den isbelagda vägbanan och kanade med stor kraft in i den parkerade bilens bakparti.

SYN PÅ OLYCKSPLATSEN

Målet drog ut på tiden. Dels hördes den mötande bilens förare som vittne och dessutom företog rätten syn på platsen.

Biträdande distriktsåklagare Lars Björne hävdade i sin plädering att den parkerade bilens ägare genom

uppställningen av sitt fordon på den siktskyddade platsen bidragit till olyckan och att parkeringen inneburit fara för annan trafik. Mot olycksbilisten anmärktes att han hållit en med hänsyn till förhållandena allt för högfart — själv hävdade han att han bara kört 50—60 km.

Notarie Granström, som företrädde olycksbilens förare ansåg det inträffade som ett typexempel på hur man inte skall parkera efter allmän väg och hävdade att hade den parkerade bilen ställts upp 100 meter längre fram hade olyckan aldrig behövt inträffa.

Dom meddelas den 17 mars.

DÖDSFALL 2/3 1965

Johan August Öberg, Levar. På Nordmalings sjukstuga avled på söndagen 1965 lottsförmannen Johan August Öberg, Levar. Han var nära 85 år och sörjes närmast av barn, svär- och dottrar, svärsöner och barnbarn. Han var född på Härmön med tillhörande gård och hade varit i tjänst som lottsförman i Levar. Han hade varit gift med en kvinna som avled i unga ålder. Han hade fem barn och flera barnbarn. Han hade varit gift med en kvinna som avled i unga ålder. Han hade fem barn och flera barnbarn.



han även med militärlivet på andra örlogsfartyg innan han 1903 tog farväl av blåkragen och erhöll anställning som lotslärling vid Järnäs lotsstation. Under de på den tiden långa vinterstoppen i sjöfarten här uppe tog han hyra på olika fartyg och seglade bl a med barken Wach Field som lättmatros. Det blev långa resor till Afrika, Kanada och Sydamerika. 1905 tenderade han in vid Härmönssands navigationsskola. Efter avslutade studier och erhållna examina gick han åter ut till sjöss men erhöll 1910 ordinarie anställning vid Järnäs lotsstation. Under de första åren var han lottsförman under ordinarie förmannens sjukdom och senare blev han lottsförman på "riktigt", tills han 1940 mönstrade av med pensionsbrevet på fickan.

Han var med på en tid då flera fartyg förläste utanför Nordmalingskusten och fick utföra hårt räddningsarbete i stort sett i avsaknad av den moderna tekniska material som numera står till förfogande. Men han hade ett sjätte sinne som mångårig sjöman och navigerade sina fartyg med utsökt precision och säkerhet. Han var vid god hälsa långt in på ålderns höst och sågs förr ofta på sin kära cykel efter landsvägarna. Eller också kopplade han av med en roddtur då och då ute på fjärden.

Arbetare i Nordmaling undkom tegelstensregn Vind rev ned husvägg

Nordmaling (VK) Vid 14-tiden på måndagen skadades två byggnadsarbetare i Nordmaling när en kraftig vindil svepte fram över samhället och raserade en nymurad vägg i ett större fastighetsbygge. Tre byggnadsarbetare befann sig rakt under den störtande väggen och fick hundratals tegelstenar över sig från 7—8 meters höjd. Två av arbetarna, Jonas Hermansson och Johan Engman, båda från Djupsjö, fick stenar i huvudet och måste föras till Nordmalings sjukstuga.

Den hårda vindstöten kom helt överraskande i samband med en snöby. Murarna hade just slutfört uppbyggnaden av en gavelvägg på tredje våningen i brandchef Carl Björklunds flerfamiljsnybygge och byggnadsnickarna befann sig på utidan av gaveln på markplanet för att påbörja uppförandet av en byggnadsställning. Utöver Hermansson och Engman var även Kjell Eriksson, Levar, i arbete vid husgaveln när rasen inträffade. En fjärrperson, en åskådare som stod och tittade på arbetet, skrek till när han såg väggen störta ned men de tre byggnadsnickarna hade ingen chans att undkomma.

Han redan under Hundratals stenar regnade ned över barnadren i koner och det måste betecknas som takt med sjönt under att inte olyckan fick svårare följder. Även Eriksson träffades av flera tegelstenar och kände man och även om i kroppen men kunde fortändra inom släktarbetet. Hermansson och Engman hade fått fula krossår i halsen och fick plåstras om på sjukstugan, som de senare på dagen fick lämna för vård i hemmet.

50 år fyller den 7 mars kommunalkamrer Harald Brännlund, Nordmaling.

Han är född i Ledusjö, Nordmalings socken, men växte upp på Norrbyskärs skär, dit föräldrarna flyttade när Harald var helt ung. Hans framtidsbana var det under uppväxtåren inget tvivel om. Han skulle bli sågverks- eller brädgårdsarbetare. Fattas bara annat när man var en son av skäret. Det blev också brädgårdsarbete för hela slanten. Han avancerade till sorterare och var även under de sista Norrbyskärsåren aktiv som byggnadsarbetare. År 1945 tog han ett avgörande "kliv" över till fast mark. Han flyttade till Nordmaling, till födelsebygden, där han blev samhällets förste busstationsföreståndare och chef för Bilfrakt. Han kom sedan i tjänst hos byggnadsingenjör Nils-Eric Ericsson som kamrer och blev 1949 anställd som kommunalkassör vid kommunalkontoret. Ambitiös som han alltid varit valde han ett korrespondensinstitut för att förkovra sig på det kommunala planet och 1955 avancerade han till till kommunalkamrer för att påföljande år enhälligt väljas till ordinarie på kommunens ledande tjänstemannaplats. Kommunen har aldrig haft anledning ångra det valet. Med ett aldrig sviktande intresse har han lotsat kommunens öden i en stor och betydelsefull utvecklingstid, med bl a centralisering av förvaltningsapparaten i en helt ny kommunal högborg. Han tog också på sin tid aktiv del i minicipalsamhällets utveckling, som kommunal centralort och var bl a under en lång följd av år fullmäktiges ordförande.



Det har funnits många strängar på Harald Brännlunds lyra. En av dem kom att spela en avgörande roll för hans stora idrottsintresse. Han kom med som fotbollsspelare under slutskedet av Norrbyskärs storhetstid och fick vara med om att erövra lagets sista DM-tecken. Under början av sin Nordmalingstid var han Nordmalings IF:s försvårsklippa, aktiv inom dess styrelse och även känd och uppskattad som fotbollsdomare. Den egna villan i samhället byggde han i slutet på 1940-talet.

H. B.

VIGSEL 3/3 1965



I Nordmalings kyrka vigdes på lördag studeranden Bernt Stig Torbjörn Andersson och kontoristen fröken Anna Margareta Näslund, Uppsala. Bruden är bördig från Rundvik och dotter till fabriksarbetaren Einar Näslund och hans maka Gunborg, f. Petersson. Vigseln förrättades av prosten Johan Hedquist. Efter vigseln gavs middag på Stora Hotellet i Nordmaling.

(Foto: André, Nordmaling)



Lögdeå faktorsdistrikt segrade i lagtävlingen och de fem lagmedlemmarna är fr. v. Bertil Lundkvist, Josef Björklund, Kurt Lundkvist, Börje Hansson och Ivar Sjögren.

Lögdeå bästa distrikt i NÅAB-mästerskapet

Bjurholm (VK) Nordmalings års gsås AB första mästerskapstävling på skidor i Karlsbäck på lördag blev något av folkfest för hela bygden. Bidragande orsaker härtill var det strålande vackra vintervädret, de många tävlingsdeltagarna samt i övrigt goda arrangemang. Lögdeå faktorsdistrikt segrade i lagtävlingen och tog nu sin första in-teckning i det uppsatta vandringspriset. Närmare ett 90-tal löpare deltog.

I seniorklassen vann Roland Söderström, Högåker, säkert före Osten Söderström. Prisutdelningen förrättades av disponent Arthur Brunnberg och tävlingsledare var jägmästare Per Bergendahl som också aktivt deltog i tävlingarna.

Resultat:
Veteraner: 1) G Odell, Brattsbacka, 15.11, 2) B Johansson, Högåker, 16.33, 3) S Söderström, Karlsbäck, 16.57, 4) T Ledin, Bredträsk, 17.03, 5) H Norberg, Vindeln, 17.05, 6) K Sikström, Högåker, 17.26, 7) L Holmberg, Vindeln, 18.00, 8) F Nording, Lögdeå, 20.34, 9) U Hörnqvist, Brattsbacka, 20.35, 10) H Olofsson, Karlsbäck, 21.47.

Damer: 1) E Lindblom, Högåker, 15.36, 2) G Johansson, Brattsbacka, 17.13, 3) G Burström, Skogskontoret, 19.11, 4) G Eklind, Bredträsk, 19.26, 5) B Eckerskog, Lillögda, 20.36, 6) Eriksson, d.o., 20.54, 7) M Norberg, Skogskontoret, 20.55, 8) A Mäkelä, Karlsbäck, 21.23, 9) L Jonsson, Bred-

träsk, 21.45, 10) E Lundgren, Lillögda, 22.31.

Oldboys: 1) B Lundkvist, Lögdeå, 27.47, 2) A Gustavsson, Brattsbacka, 29.26, 3) H Arctadius, d.o., 29.51, 4) B Göransson, Högåker, 31.12, 5) E Johansson, Karlsbäck, 31.30, 6) E Nordin, Lillögda, 31.50, 7) K Johansson, Högåker, 31.53, 8) E Holmberg, Vindeln, 32.06, 9) J Björklund, Lögdeå, 32.25, 10) L Eklind, Bredträsk, 33.47.

Seniorer: 1) R Söderström, Högåker, 22.19, 2) Ö Söderström, d.o., 24.03, 3) T Andersson, Vindeln, 24.29, 4) K Lundkvist, Lögdeå, 25.43, 5) I Sjögren, d.o., 26.07, 6) L Ledin, Bredträsk, 26.21, 7) B Hansson, Lögdeå, 26.44, 8) O Strinnholm, Bredträsk, 26.52, 9) KI Engde, Karlsbäck, 27.03, 10) T Johansson, Brattsbacka, 27.17.

Lagtider: 1) Lögdeå faktorsdistrikt 2.19.46, 2) Högåker faktorsdistrikt 2.25.07, 3) Brattsbacka faktorsdistr. 2.29.38.

Nordmalings kom-nämnd behandlade vattenfrågor

Nordmaling (VK) Nordmalings kommunalnämnd beslöt på fredagen tillstyrka en framställning från hamnstyrelsen om ett extra tilläggsanslag på 4.385 kr, för uppförande av ett nytt kontor vid hamnen i Notholmen.

Hälsovårdsnämnden anser, att kommunen, för att förhindra vattenbrist och kvalitetsförsämringar av vattnet från Floxen, med 1964 års händelser i färskt minne bör vidta åtgärder för en ökad tillrinning av vatten vid vattentäkter. Kommunalnämnden har tidigare begärt projekteringsbidrag.

Kommunalnämnden är på det klara med, att kvalitetsförsämringen av vattnet under förra sommaren utslutande beror på att vattentäkten vid dessa tillfällen utnyttjas till bristningsgränsen. Det är därför angeläget att vattentäkten får en större kapacitet. Förutsättningar härför bör finnas.

Sedan all verksamhet upphört vid sågplatsen på Notholmen har hyreskontraktet mellan kommunen och sågverksägaren J A Sjökvist, Flärke, upphört från 1 januari 1965.

Kommunalnämnden beslöt göra en omdisponering av lokalerna i kommunalhuset och i samband därmed även ta förutvarande landsfiskalskontoret i besittning. Landsfiskalslokaler blir byggnadskontor för kommunen, medan socialvärden flyttas över till nuvarande byggnadsavdelningen, därmed erhålls bättre lokaler även för den kamerala avdelningen.

MER OM VATTEN

Nämnden beslöt inköpa vattenmätare till abonnenterna i Rundviks samhälle, sammanlagt 400 stycken. Kostnaden blir 27.061 kr. För mejeriet i Levar fastställdes en anslutningsavgift med 20.000 kr till kommunens va-nät. För de första 3000 kbm vatten betalar mejeriet 75 öre per meter och därtöver 40 öre.

Bengt Garpefors, Sunnansjö, får i kommunalt bidrag till vattenledning, Hilmar Aström, Baggård 2.520 kr för anläggning av enskild utfartsväg, fastighetsägareföreningen i Norrfors 275 kr. Till ytterbelysning, Hörnsjö belysningsförening likaledes 367 kr. Till driftkostnaderna och dessutom hälften av anläggningskostnaden, beräknad till 4.555 kr. I anläggningsbidrag för ytterbelysning i Bredvik utgår 1.275 kr i kommunalt bidrag och för liknande anläggning i Mjösjöby 3.000 kr.

MARRKÖP

Kommunalnämnden beslöt göra en framställning till Luleå stiftsnämnd om förvärv av praktiskt taget all ecklesiastisk mark söder om E 4, från Torsbäcken till Levar rågång. Detta för att klara markbehovet för den framtida utvecklingen av Nordmalings tätort. Kommunalnämnden förutsätter även förvärv av en del pri-

vata fastigheter, med betydande mark arealer i anslutning till samhället.

Kommunalnämnden beslöt att till stiftelsen Nordmalingshus försälja tomten no 16 i kvarteret Svea efter Odengatan. Priset för tomt- och gatukostnader blir 4 700 kr. Även ett flertal andra tomtförsäljningar inom samhället godkändes.

Kommunalnämnden bekräftade valet av byggmästare Sigvard Grundström, Lögdeå, som verkställande ledamot av stiftelsen Nordmalingshus styrelse.

60 år fyller den 6 mars förra hemmansägaren Hjalmar Agaton Vikström, Storseleby.

Han föddes i Storsele och var äldst xwan tio syskon. Självt har han byggt en gård på sin del av hemmanet och vid sidan av jordbruket arbetat som vägvakt. Även en del kommunala uppdrag har han innehaft genom åren.



50 år fyller den 6 mars byggnadsingenjör Nils Eric Ericsson, Nordmaling.

Han är född i Rundviksverken, men bodde hela sin uppväxttid i Olofsfors, på herrgården hos framtidne disponenten V. Fr. Ernberg. Hans intresse för byggnadsbranschen väcktes i unga år och efter avlagda examina vid Stockholms Tekniska institut 1934 gav han sig byggnadsverksamheten helt i våld. Han fick omedelbart anställning hos en större byggnadsfirma i Stockholm, men kom 1936 till Umeå med anställning hos Bäckström & Strömberg. Där blev han

573 1965

Ungdomsinsamling i Nordmaling

18/3 1965



Nordmaling (VK) I dagarna går medlemmarna i Nordmalings baptistförsamlings ungdomsring ut på tigarstråt. De skall tillsammans med andra ungdomar inom Örebromissionen samla pengar för byggandet av en skola i Brasilien samt för utbildning av pastorer och ungdomsledare inom de distrikt i Brasilien där Örebromissionen arbetar.

Inom de olika ungdomsgrupperna i församlingarna skall man ordna speciella programkvällar. Dessutom kommer ungdomarna utrustade med sparbössor att besöka hemmen i Mo, Lögdeå, Aspeå, Rundvik och Nordmaling under de närmaste två veckorna. En tävling har utlysts i sam-

band med insamlingen. Priser, tillverkade i Brasilien, kommer att utdelas till de bästa samlargrupperna. Hoppas på goda bidrag gör (på bilden) Renathe Lindberg, och Johnny Johansson, Rundvik, Dan Olof Lindberg och Kerstin Jansson, Mo, medlemmar i Nordmalings baptistförsamling ungdomsring.



I Nordmalings kyrka vigdes på lördagen polisaspiranten Karl Erik Lennart Häggström, Gävle, född i Orsbäck och tandsköterskan Ulla Birgitta Aström, dotter till kapten Sven Aström och hans maka Sigrid, f. Ögren. Vigselförrättare var komminister Sigvard Spinnell.

Efter vigseln gavs middag på Levar Hotel för ett 50-tal gäster. Under middagen hyllades brudparet i tal av bl a brudgummens syster sjuksköterskan Britt Häggström, Umeå, brudens morbröder kapten Edvin Ögren, Sundsvall och bussägare Algur Ögren, Järnäs, fru Hilda Holmgren, Lögdeå samt förman Allan Österberg, Rundvik. (Foto: Alfons, Nordmaling) 9/3 1965

30 nya influensafall dagligen i Nordmaling

18/3 1965

Nordmaling (VK) Influensan, går just nu rätt hårt fram i nordmalingsbygden. Försäkringskassan meddelar att man har ca 370 personer sjukskrivna och av dessa torde cirka 90 procent utgöras av influensa. Ett 30-tal nya sjuknämningar görs varje dag, jämfört med cirka 10 under normala förhållanden.

Det finns dock ingen anledning till panik menar provinsialläkare Herman Bolt, som på måndagen vaccinerade alla industrianställda i Rundvik, över 300 stycken, mot ryska snu-

van. Visst får man räkna med förekomsten av den svårare influensan men som regel är den godartad. De två provinsialläkarna har tillsammans vaccinerat cirka 700 personer.

DÖDSFALL 18/3 1965

Bengt Nilsson, Rundviksverken. På Umeå lasarett avled natten mot lördagen fabriksarbetare Bengt Nilsson, Rundviksverken. Han var nära 55 år och sörjes närmast av maka Dagny, f. Aström, barnen Ulla, sjuksköterska i Stockholm, Karl-Gunnar chefsdykare i Bucan, Liberia samt studerande Ake, moder, syskon och svärföräldrar.



Nilsson var född i Rundvik och var bosatt där hela sitt liv. I samband med sitt äktenskap 1934 uppförde han en trevlig villa på Manhem i samhället. Som fabriksarbetare har han varit omtyckt av alla, såväl överordnade som arbetskamrater. Han var en lugn och fridsam medmänniska med hemmet och ansvaret för familjen som den sin stora livsuppgift.



Min älskade make,
vår far

Bengt

10/4 1910 - † 5/3 1965

har hastigt lämnat oss, moder, syskon, svärföräldrar samt övrig släkt och vänner i djup sorg.

Rundvik den 7 mars 1965

DAGNY NILSSON

Ulla och trolövad

Karl-Gunnar och trolövad

Bengt-Ake

Hur tomt, hur tyst, hur öde blir här hemma, För oss, som nu i sorg du lämnat har.

Du är borta, i min smärta har jag endast minnet än,

Av ditt goda, ädla hjärta, hunda make, ömma far.

I den mörka, djupa grav, Lägges allt vad Gud mig gav.

Jordfästning äger rum i Nordmalings kyrka, lördagen den 13 mars 1965 kl 15.00. De som med sin närvaro önska hedra den bortgångnes minne, inbjudes till Församlingsgården efter begravningsakten.

Meddelas endast på detta sätt.

LIFTPREMIÄR I ÅLIDBERGET

10/3 1965



PÅ SANDAG VAR DET liftpremiär vid Ålidberget. I det vackra vädret hade 100-tals besökare sökt sig upp till Ålidstugan, skidfrämjandets anläggning i Nordmaling, och genom liftens tillkomst var det för dagen extra fart i backen.

Efter ett drygt arbete på lördagen kunde "konstruktörerna" verkstadsägare Harald Edlund, Lögdeå och reparatör Sune Westman, Nordmaling, med bistånd av främjare provåka på kvällen. Som tidigare nämnts har de två byggt ett spel på en folkvagnsmotor. Med 10 - 15 meters ucka mellan åkarna gick liften med full hastighet. På bilden syns konstruktörerna Edlund och Westman vid liftens motor.

Nu kall Sveriges radio gå till sjöss. D.v.s. man skall stimulera andra att göra det och göra det på rätt sätt. Den 14 mars börjar man i radions P2 en kurs som heter Rätt kurs på sjön. Det är en båtförarkurs med vilken Sveriges radio vill ge de grundläggande kunskaperna i skärgårdsnavigering, sjövägsregler och sjövätt i största allmänhet. Den som fullföljer kursen, som omfattar tio lektioner, om var-

dera 20 minuter får chans att avlägga prov för förarintyg för segel och motorbåt. Kursmaterialet som serveras i en mapp men till höger har utarbetats av kommandörkap-

ten Torsten Rosander i Sjövettskommiten och kapten Bengt Ohrelius vid Sjöhistoriska museet. Som provlev under lektionerna ställer redaktör Berndt Friberg upp.

Rundviks andra bank



Västerbottens läns sparbank invigde på måndagen sitt 40:e bankkontor i länet. Att det kom att placeras i Rundvik var måhända ingen tillfällighet. Direktör Knut Träff framhåller, att sparbanken sedan lång tid tillbaka haft planer på ett kontor i Nordmalings industricentrum, men att det dröjt med hänsyn till lokalfrågan. Rundvik har länge varit ett starkt fäste för sparbanken med mycket aktiv sparklubsverksamhet. Den nya banken har fått ljusa, mo-

dena och centrala lokaler i f d Gustafssons manufakturaffär.

FÖRESTANDARE för Rundviksbanken blir fru Gunborg Nilsson. Premiärdagen bjöd banken på kaffe och delade ut presenter. De två första kunderna (bilden), Sten-Olof Meijer och Henry Boberg fick också blommor av direktör Träff.

Med Sparbankens nya giv har Rundvik fått sitt andra bankkontor. Strax före jul i fjol invigde Handelsbanken sitt Rundvikskontor.

9/3 1965

18/3 1965
Industritillväxt i Nordmaling



För ca en och en halv månad sedan påbörjades Nordmalings kommuns miljöbygge för Tullifabrikens räkning. Grundläggningen har gått raskt undan och i dagarna har själva byggstommen kommit på plats.

På tisdagsförmiddagen lyfte en 25 tons byggkran upp sex av de tio 28 meter långa Ulto-balkarna som

skall bära taket. Trots att balkarna väger 12,7 ton styck lyftes de lekande lätt på plats. Transporten från Sundsvall upp till Nordmaling, natten till tisdagen, vållade en del problem — speciellt vid de pågående vägomläggningarna på Skuleskogen.

— Där fick vi anlita en caterpillar för att dra fram de 32 meter långa ekipagen, omtalade ingenjör Ernst Saalo. Varje bil och släp förde två balkar.

Enligt uppgjorda planer skulle industribyggnaden — den blir 28 x 50 meter och därtill kommer kontors- och utställningslokaler — vara klart för inflyttning i maj. Gunnar Thavelin, Lögdeå, verkmästare vid bygget, anser att man i stort skall kunna klara tidsschemat trots att bygget blev något fördröjt i starten. Den stora industrihallen byggs så att man lätt kan fortsätta att bygga ut mot öster efter E4.

70 år fyller den 15 mars förra köpman Algot Bång, Nordmaling.



Han är född i Umeå. Som grubb började han som målarlärling på I 20. Algot Bång provade även som tidningsbud för VK. Han hade 72 abonnenter att ge tidningen tre gånger i veckan. För detta morgonjobb fick han 7:20 i månaden. Det var åren 1909—1910.

1911 började Algot Bång som springgrabb hos konsul Andreas Grahn i Umeå och fick börja känna sig för i sitt blivande yrke. I elva år arbetade han i firman. 1925 fick Bång anställning hos firma Gunnar Grahn i Lycksele. Där var han i sex år. Till Nordmaling kom Bång 1935, nu som 1:e man hos firma G Josephson. Där arbetade han även efter det att firman övergått till ny ägare eller fram till 1944 då han köpte egen affär i Brattsbacka.

Den drev han fram till 1954 då Bång sålde affären och slog sig till ro i Nordmaling. Där har han bl a haft rika tillfällen att idka sin ungdomshobby segling. Med sin segelbåt gör han varje sommar långa turer — en till Finland står årligen på programmet. En sommar tog han hyra som jungman på en lastbåt och stortrivdes. Inom Nordmalings båtklubb är Algot Bång den verkliga hustomten och är en stor tillgång för klubben och båtägarna.

12/3 1965
Två dömda för övergrepp mot 14-åring i Rundvik

Bara den ene av de två ynglingar, som stått åtalade i Nordmaling för att de fört illa fram med en 14-årig pojke vid ett bråk på ett konditori, dömdes för misshandel. För den andre rubricerades det som rättsstridigt tvång. Det blev 30 dagsböter à tre kronor för misshandlaren, medan den andre ynglingen fick 20 dagsböter à tre kronor.

Det var i december 1963, som pojken där en ung servitris, som fåordigt vittnade i målet, uppmanades att kyssa eller krama pojken. Under bråket skadades pojkens arm svårt, enligt läkarintyg. I skadestånd har bevärdats drygt 12.000, men talan i detta avseende kommer att föras senare.

12/3 1965
Vem släckte ljuset vid Nordmaling-bråk?

— Vem släckte ljuset? Den frågan kunde inte besvaras vid hovrättens förhandlingar på torsdagen i ett misshandelsmål från Nordmaling. I varje fall hade det den 14 mars i fjol utspelats en våldsam kalabalik i ett personalrum vid ett näringsställe i Nordmaling. För att ha misshandlat en polisman och en ordningsvakt hade en Rundviksbo dömts till en månad och femton dagars fängelse, och det var den domen han överklagat.

Vid det aktuella tillfället, hade Rundviksbon slagits med en annan person i lokalerna, där det var dans. En tand hade slagits ut på denne. En ordningsvakt ingrep och kallades senare på polis. Det var då den senare bad att få veta namnet på Rundviksbon, som kalabaliken startade. Även polismannen fick en tand utslagen.

VILD ELLER INTE?

Vem som släckte lyset i personal-

rummet dit de två ursprungliga slagskämparna förts var alltså inte säkert, men ordningsvakten trodde att det var han som med ryggen kommit åt strömbrytaren. Rundviksarbetaren som var i 20-årsåldern, hade inget minne av sitt våldsamma motstånd mot polismannen och ordningsvakten, men dessa berättade att han varit "vild".

Rundviksbon hade advokat Bengt Thoms som försvarare medan åklagarmyndigheten i Umeå företräddes av distriktsåklagare Lars Boström.

VILLE INTE UPPGE NAMN

Polismannen hade försökt få de åtalade att uppges namn, men då de vägrade beslöt han omhändertaga dem enligt hans mening mest aggressiva

16/3 1965
**Östen Söderström mästare
i Nordmalings kommunserie**

Östen Söderström, Klöse, blev som väntat seniormästare i Nordmalings kommunserie på skidor. Detta trots att han vid den avslutande tävlingen vid Levar lanthushälskolor på söndag blev bara 3:a slagen av "lillbrorsan" Roland med dryga tre minuter. Bland yngre juniorklassen har Dan Andersson, Rundvik, varit suverän. Vunnit samtliga tävlingar, men så är han ju också som till Birger Andersson, på sin tid säker åkare i Rundviks skidstall.

I pojkklassen 2,5 km lade Ulf Björklund, Sunnansjö, ännu en seger till sina tidigare och fick mästarplaketten i sin grupp. Va'demar Nordberg, Norrfors, i oldboysklassen ställde däremot inte upp, men genom tidigare segrar blev han kommunmästare. Hjalmar Sandström, Nordmaling, vann nu bland oldboys. Dagen till ära ställde tre damer upp. Fru Evy Lindblom, Olofsfors vann betydande med nära fem minuter till godo.

Trots en helhjärtad insats av spårkommittén hade den tidigare så väl uppåkta 5 km slingan blivit lös och moddig. Samtliga startande fullföljde dock trots tungföret tävlingen. Arrangörerna hade lyckats skaffa en fin prissamling.

Seniorer 10 km. 1) Roland Söderström, Klöse 39.57, 2) Ola Lundgren, Rundvik 43.04, 3) Östen Söderström, Klöse 43.45, 4) Börje Lundgren, Rundvik 47.42, 5) Bo Udd, Rundvik 48.0, 6) Börje Hansson, Olofsfors 48.48.

Yngre juniorer 2 x 5 km 1) Dan Andersson, Rundvik 43.25, 2) Lars Erik Berggren, Rundvik 45.21, 3) Tage Nyberg, Gräsmyr. 48.00.

Damer 5 km 1) Evy Lindblom, Olofsfors 27.35, 3) Solveig Lundgren, Rundvik 32.28, 3) Gujan Burström, Olofsfors 33.22.

Oldboys 5 km: 1) Hjalmar Sandström
Pojkar 2,5 km 1) Ulf Björklund, Sunnansjö 11.55, 2) Malte Lydig, Nordmaling 12.39.



Östen Söderström, Klöse, blev kommunmästare.



Ulf Björklund, Sunnansjö, segrade i pojkklassen.



Dan Andersson, Rundvik, har vunnit samtliga tävlingar i yngre juniorklassen.



Evy Lindblom, Olofsfors, säker segrare bland damerna.



Sporthandlare Hjalmar Sandström gjorde en fin åkningen i lodboysklassen.



60 år fyller den 21 mars fru Elna Aström, född Persson, Nordmaling. Hon är född i Hällaström, Asele, där föräldrarna drev gästgiveri och det var meningen att dottern Elna skulle fortsätta i deras yrke. Hon kom 1923 till Levar Hotell för att praktisera. Men väl i Nordmaling kom hon och 1924 att träffa sin blivande man och 1924 stod bröllopet.

Elna Aström blev en hemmets kvinna. Fostrade fem pojkar och skapade ett trevligt trivsamt hem. Jämsides med hemmets skötsel har hon tidvis arbetat som servitris på Levar Hotell och Stora Hotellet. Inom Nordmalings lottakar har Elna Aström genom åren varit en av stöttepelarna och bland de verkligt aktiva. Hon har dessutom sen 1951 varit förplägningslotta vid FBU-lägren i Hemavan. Fru Aström är en vaken, modern kvinna och har genom sitt glada gemytliga väsen vunnit många vänner runt om i vårt län.

DÖDSFALL 22/3 1965

Beda Paulina Öberg, Ava, På Umeå lasarett avled på fredag fru Beda Paulina Öberg, Ava, Lögdéa. maka till framlidne jordbrukaren och fiskaren Albert Öberg. Hon var vid sin bortgång 80 år och sörjes närmast av sonen Runo, som övertagit hemgården, samt övriga anhöriga och släktingar.



Hon var född på den gård som hon räknat som sin egendom och som hon vårdat under hela sitt långa liv. 1908 ingick hon äktenskap med Albert Öberg och det blev makarnas gemensamma uppgift att sköta jordbruket, förbättra detsamma och skaffa utkomst för de sina. Vid sidan av jordbruket ägnade makarna stor tid åt fisket, och hon följde ofta sin make på fiskefärderna ute till havs. Deras hem blev också genom åren en tillgång för alla skärgårdsälskande turister. Makarnas gästfrihet var allmänt känd. 1958 dog maken och jordbruket har under många år ägits av sonen. Fru Öberg var mycket religiöst intresserad och med i Ava lutherska missionsförening sedan mer än femtio år tillbaka. Hennes hälsa har varit vacklande de senaste åren.

Nordmaling utan vatten

Nordmalings kommuns centrala delar, d v s Nordmalings och Rundviks t d municipalsamhälle, liksom byarna Lögdeå, Mo och Levar, eller hela det område som förses med vatten från vattentäkten i Floxen, blev på torsdagseftermiddagen utan vatten.

Redan på förmiddagen försvann trycket i ledningarna och man var på kommunens byggnadskontor på det klara med att man fått ett brott på någon ledning. Det visade sig snart att lokalisera läckan och ännu sent på torsdagseftermiddagen blev man i det blå. Flera man var i verksamhet och följde ledningarna för att lokalisera felet. På kvällen fick man stänga av delar av ledningsnätet systematiskt för att hjälpa till med lokaliseringsarbetet. Det blev litet kaffekökning i Nordmalingshemmen på torsdagseftermiddagen och disken började torna upp sig på diskbänkarna.

26/3 1965

Ingen sökande till skoltjänst i Nordmaling

Nordmalings skolstyrelse beslöt på lördagen att till folkskollärartjänster förordna folkskollärarna Elsie Wählin Brattsbacka, (placering tv Kyrkovallen), Gun Pettersson, Nordmaling, (placering tv Kyrkovallen) och Gert-rud Edlund, Nordmaling, (placering tv Kyrkovallen) samt till småskollärartjänsterna småskollärarna Margit Renman, Nordmaling (placering tv Kyrkovallen), Vera Jonzon, Aspeå (placering tv Kyrkovallen), Ann-Mari Sundström, Rundvik, (placering tv Lögdeå) och Ingrid Mittner, Avesta (placering tv Hörsjö).

Då ingen sökande anmält sig till sex ledigförklarade adjunktjänster vid grundskolans högstadium, beslöt styrelsen att hos länskolnämnden anhålla att få ledigförklara dessa tjänster som bristtjänster.

Läsårsdata fastställdes för läsåret 1965/66. Höstterminen börjar den 25 augusti med två studie- och planeringsdagar, varefter allmänt opprop äger rum för grundskolan den 27 augusti och för samrealskolan den 30 augusti. Vårterminen 1966 börjar den 8 januari och slutar den 11 juni.

Vackert bokslut i Rundviks-boet

Nordmaling (VK) Rundviks municipalsamhälle, som "skrev historia" vid årsskiftet genom att vara sista tätort inom länet med municipalbildning, har i dagarna överlämnat sitt bokslut till Nordmalings kommun. Alla olyckskorpar som sjade om ett "konkursbo" har emellertid tagit grundligt fel.

Det visar sig nämligen att Rundvik redovisade statsbidrag för nyanläggningen av reningsverket. Tillsammans tillgångar på ca 200.000 kr. I länet som kommunen har att överuppgår till 226.164 kr det går med andra ord ganska bra ihop. Man får i sammanhanget även korta ihåg att kommunen har att överta en tätort där de verkligt stora investeringarna i saneringsarbetet redan är gjorda. Det gäller främst gatorna och va-nätet med miljontals investeringar under de senaste åren.

Därtill kommer närmare 80.000 kr.

DÖDSFALL

Erik Anton Johansson, Lögdeå. På Nordmalings församlingshem avled på onsdagskvällen förra hemmansägaren och fiskaren Erik Anton Johansson, Långbron, Lögdeå. Han var nära 89 år och sörjes närmast av sju barn, svärdöttrar och svärson och barnbarn.

"Erik Anton" i Långbron, som han allmänt kallades var född därute i nordmalingsbyg-gens yttersta utpost mot havet. Där växte han upp och där verkade han under i det närmaste hela sin långa levnad. Han övertog på sin tid halva det stora Långrohemmanet efter sin far. Fisket blev något av en huvudnäring.

Som pojke började han hjälpa till i strömmingsfisket och höll på med denna näring under en lång följd av år. Fråga är dock om inte storryssjefisket varit av största ekonomiska betydelse. 100-tals laxar har under åren fastnat i hans garn och med storryssjor fiskade han ända fram till de sista åren då han haft en fristad på Nordmalings församlingshem.

I det johanssonska hemmet föddes elva barn och det ville till att kunna skaffa mat åt den stora familjen ute på den ända fram till senare år väglösa ön. Under Erik Antons tid utvecklades jordbruket betydligt. I unga år var han känd som en skicklig säljgare, hade Storbådan till utgångspunkt och gjorde därifrån milslånga färder ut på Bottenhavets isar.

Ända fram till de sista åren har Erik Anton Johansson varit pigg och vital för sin ålder. Han bodde ensam i sin lilla stuga och när någon kom på besök berättade han gärna om sina många äventyr. En värdig representant för skärgårdsborna av gamla stammen har gått ur tiden.

26/3 1965

Vår käre far

Erik Anton Johansson

* 4/6 1876 † 24/3 1965

har stilla insomnat på Nordmalings församlingshem. Sörjd och saknad men i ljusaste minne bevarad.

Långbron, Lögdeå den 25/3 1965.

Engelbrekt och Signe
Alfons och Anny John och Hilma
Ragnar och Anna-Maja Maja och Hilding
Elof

Barnbarnen

Avskedets stund för alltid har kommit,
Solen har sänkt sina strålar i frid,
Borta för alltid är du som vi älskat,
Borta från världens oro och strid.

Jordfästningen äger rum i Nordmalings gravkapell lördagen den 3 april kl 13. — Meddelas endast på detta sätt.

NORDMALING vill bygga mer

31/3 1965
Nordmalings kommun har för innevarande års bostadsbyggande tilldelats 35 lägenheter. Vid en jämförelse med vad andra kommuner fått kan siffran se bra ut. Men på kommunalt håll är man långt ifrån tillfredsställd.

Behovet av lägenheter är påtagligt stort, i all synnerhet som det råder en betydande aktivitet på industrilokaliseringssidan. Kommunalnämnden anser för sin del att man behöver bygga dubbla antalet lägenheter för att få en något så när hyfsad balans. Men har också gjort framställning om en utökning av kvoten.

I fjol byggde man i Nordmaling ett 50-tal egnahem med lån, därav 14 ombyggnader. Därtill kom drygt tiotalet lägenheter i flerfamiljshus. Med nuvarande byggnadskvot för 1965 har man alltså att påräkna en avsevärd minskning. Det är särskilt inom centralorten Nordmaling som byggnadsbehovet är som störst.

Rundviks motorbåtsklubb vill öppna gammal båtled

29/3 1965
Nordmaling (VK). Rundviks motorbåtsklubb vill, genom en omfattande sprängning i Nabbsundet, på nytt öppna en gammal båtled i Nordmalings skärgård. Genom att spränga upp Nabbsundet blir det åter möjligt att båtledas gå inomskärs från Nordmalings-fjärden via den sk Gavelbanken och Nabbsundet ut i Rönnholms och Ava skärgårdar. För närvarande måste en sådan båtfärd gå utanför Långrodden.

Kostnaden för sprängningsarbetena i Nabbsundet beräknas till 72.000 kr. Rundviks motorbåtsklubb har överlämnat sitt förslag till Nordmalings kommunalnämnd med begäran att arbetet må utföras som statskommunalt beredskapsarbete. Kommunalnämndens ordförande har kontaktat arbetsmarknadsstyrelsen som i huvudsak förklarar sig kunna godta förslaget. Däremot kan sjöfartsstyrelsen inte, med nuvarande begränsade anslagsmedel, lämna - ekonomisk hjälp.

Kommunalnämnden beslöt, vid

sammanträde på lördagen, att hos arbetsmarknadsstyrelsen söka tillstånd för arbetets utförande som statskommunalt arbete och sedan man erhållit besked om företagets ekonomisering ta förnyad ställning till förslaget. Får leden kan, sedan den öppnats för trafik, bli till stor nytta för fridagsverksamheten och den i samband därmed ökade båttrafiken och även bli något av turistattraktion.

SÄNKT VA-AVGIFT

Kommunalnämnden beslöt vidare vid sitt lördagssammanträde, att föreslå en sänkning av anslutningsavgiften för fastighetsägarna inom Lögdeå efter Lögdnäsvägen. Sänkningen gäller va-nätet och fastighetsägarnas anslutningsavgift skulle sänkas från föreslagna 3.000 kr till 2.500 kr. Med hänsyn till kostnadsramen. Enskilda vägföretaget AC 746 u, Lomnäsens vägsamfällighet, södra sidan av Mjösjön får ett kommunalt bidrag på 10 procent eller 12.900 kr. För enskilda vägen AC 652 U, Djupsjö-Brännan, tillstyrker nämnden en höjning av det kommunala bidraget med ytterligare 10 procent med hänvisning till att statsbidraget stannar vid 60 procent.

Ytterbelysningsnätet i Lögdeå skall utvidgas med ytterligare 31 stolpar. Kostnaden beräknas till 15.500 kr och kommunalnämnden anvisar ett kommunalt bidrag med halva beloppet, eller 7.750 kr.

den 30 mars 1965

50 år fyller i dag, tisdag, köpman Holger Lindberg, Mo, Lögdeå.



Han är född i Långvattnet, Bjurholm. Men han var bara fem år när föräldrarna flyttade till Salberg, Gideå, där de förvärvat ett jordbruk. 1923 var det dags för att flytta på nytt. Nu till Rundvik. Där började Holger Lindberg som 12-årig pojke att arbeta i brädgården.

Han hann med att arbeta i 25 år vid sågen och masonitefabriken innan han 1954 helt började ägna sig åt affärer. Nu som föreståndare och ägare till en bensinstation. Han hade dessförinnan eller 1938 gift sig med Maud Hörnsten och flyttat till Mo. Där drev makarna fram till 1961 en bosättningsaffär.

Holger Lindberg är leendets man. Mycket arbete och långa dagar synes inte bekomma honom utan alltid glad och humoristisk möter han kunder och vänner. Han är religiöst intresserad och sedan 1940 medlem i Nordmalings baptistförsamling inom vilken för övrigt båda hans döttrar verkar som missionärer.

Umeåelev spräckte mjälte i bollspel

31/3 1965
18-årige Jan Nilsson, Rundvik, elev vid handelsgymnasiet i Umeå, fick mjälten spräckt under en handbollsmatch på måndagen. Under spelet fick han ett knä i mellangärdet, kände det gjorde ont, och gick hem och lade sig. Senare fick han föras till lasarettet.

Jan Nilsson skadades svårt under handbollsmatchen i skolan. Mjälten spräcktes och svåra blödningar uppstod. Det gjorde ont, men han kunde själv gå hem och lägga sig på sitt inackorderingsrum. Där blev han svårt sjuk, och vårdinnan såg till att han med kamraters hjälp kom till lasarettet.

Under väntan där på att bli omhändertagen blev den skadade medvetslös. Han opererades på kvällen, och man tvingades då operera bort den skadade mjälten. Under natten var tillståndet kritiskt, och den skadade fick tillföras 3,5 liter blod. Den direkta faran för livet anses nu vara över, meddelar jourhavande läkare på tisdagskvällen.

Jan Nilsson är son till fabriksarbetaren Folke Nilsson.



Jan Nilsson



Den här perspektivskissen visar hur tillbyggnaden av ålderdomshemmet i Nordmaling kommer att se ut. Nuvarande byggnaden ses till höger.

Nordmalings ålderdomshem byggs ut för 1,2 milj. kr

Nordmalings församlingshem, eller ålderdomshem om man så vill, byggdes för jämt 20 år sedan och betecknades då som ett av Norrlands förnämsta. Åtskilliga delegationer från andra kommuner besökte Nordmaling för att se och lära inför liknande byggnadsföretag. Men utvecklingen står som bekant inte still, och vad som var hypermodernt och exempelrikt för två decennier sedan, är i dag föråldrat. Det gäller i huvudsak typen dubbelrum. Inom några få månader börjar en omfattande tillbyggnad av ålderdomshemmet i Nordmaling, en helt ny byggnadskropp, inte så mycket mindre än den tidigare. Byggnadskostnaden beräknas till 1.160.000 kr.

Aldringvården i Nordmaling har stötts och blötts vid åtskilliga tillfällen de senaste åren. Länsstyrelsen har upprepade gånger anfört klagomål mot ålderdomshemmet. Främst har klagomålen avsett utrymmena. Rummen har varit för små. Detta gäller särskilt dubbelrummen och med tillbyggnaden, som nu fått klarsignal, försvinner begreppen dubbelrum i den nuvarande delen. Dessutom får tre vådrum ge vika för läkaremottagning och en utökning av personalrummet. Det innebär, att efter ombyggnaden och omdisponeringen får endast 27 personer vård på nuvarande hemmet, samtidigt som den nya byggnadskroppen ger möjligheter för minst 24 vårdplatser. Totalt får man möjlighet till en något ökad beläggning med 3 - 4 vårdplatser. Mer än så blir det inte. Därmed blir det så mycket rymligare och säkert också trevligare.

STOR SAMLINGSSAL blir de främsta nyheterna i den nya byggnadskroppen. Samlingssalen blir på 100 kvm och får även eget kök. Den, liksom hobbyrum och förrådsloka-

ler, placeras i källarplanet. Alla de nya 24 vådrummen i nya hemmet kommer att förses med egna toaletter och tvättrum och få betydligt större utrymmen än tidigare. Med de två nya matsalarna i nya byggnadskroppen får Nordmalings ålderdomshem sammanlagt tre matsalar.

Nuvarande ålderdomshemmet kommer i stort sett att bibehållas utan större ingrepp, om man bortser från inrättandet av en särskild läkarmottagning, större personalrum och en ordentlig upprustning av kökslokalerna. Därtill kommer naturligtvis en uppsnyggning av hemmet i stort. Byggnadskommitté, med nämndeman Sigfrid Nilsson, Levar i spetsen, arbetar för högtryck, liksom den sociala nämnden och i höst räknar man med att få påbörja arbetet. Ritningarna har upprättats av VAB, som även räknar med att ha entreprenadhandlingarna klara före sommaresemestrarna.

Därmed skrivs en ny epok i ålderingsvården i Nordmaling och till denna nya epok hör även uppförandet av ytterligare två pensionärshem. Där pågår arbetena för fullt.



Centrala byggnadskommitténs ordförande, nämndeman Sigfrid Nilsson.

VÄSTERBOTTENS-KURIREN nr 72 lördagen 27 mars 1965



Fru Ann-Mari Nordström talar till ungdomarna vid sjustjärnornas jubileumshögtid.

Jubileum i Nordmaling för unikt ungdomsarbete

"Sjustjärnorna" i Nordmaling har firat 10-årsjubileum. Gruppen är en unik sammanslutning utan annan motsvarighet i landet. Och ett kärt barn brukar ha flera namn. Sjustjärnorna kallades ursprungligen ungdomssamling, och lystrar till det namnet också i dag. Sjustjärnenamnet har närmast tillkommit genom att rörelsen omspannar sju nordmalingsbyar. Temat är ett ungdomsarbete på religiös grund.

Initiativtagare var fru Ann-Mari Nordström, verksam kyrklig dam från Örsbäck. Hon står allttjämt i ledningen för arbetet tillsynes outtröttlig. Till sin hjälp har hon i huvudsak prästerna i Nordmaling och diakonissan.

Den här rörelsen är unik, så tillvida att det är en öppen organisation. Det behövs inget medlemskap. All ungdom är välkommen till sammankomsterna, som hålls en i varje by och år. Målet har hela tiden varit att ge ungdomen i byarna underhållning av bestående värde, en kontrast till raden av nöjesarrangemang.

10.000 KR PÅ TIO ÅR

Ungdomarna i de sju byarna, Brattfors, Örsbäck, Mullsjö, Gräsmyr, Hörnsjö, Hummelholm och Torrböle, har heller inte legat på latsidan. Man har under tioårsperioden haft inkomster på sammanlagt 10.014 kr. Dessa medel har man använt så, att 1.397 kr gått till resekostnader till ungdomsläger, kurser, utfärder etc., bokpriser 863 kr, Lutherhjälpen och Svenska kyrkohjälpen har fått 1.323 kr, Inomeuropeisk mission 825 kr,

Luleå stifts ungdomsförbund 110 kr, Hammargården, Nordmaling (nya gardiner) 1.300 kr, sångböcker 117 kr, filmkostnader 241 kr och till barn i Israel har redovisats 60 kr.

Många ungdomar har varit med under alla tio åren, däribland den nuvarande kassören Nils-Olof Jakobsson i Torrböle.

JUBILEUM I MULLSJÖ

Tioårsdagen av det unika ungdomsarbetet var förlagd till Mullsjö. Kommunminister Sigvard Spinnell agerade Hyland och lekte "Spinnell-hörna". Han intervjuade främst fru Nordström och en del av de äldsta ungdomarna om de gångna årens arbete. Fru Nordström fick blommor av prosten Johan Hedquist, liksom av ungdomarna. Syster Birgitta ledde en frågesport som vanns av Jan-Erik Jonsson, Mullsjö och prosten Hedquist avslutade jubileumssamlingen, som lockat fullt hus.

H. B.